

## Medlemsresa till Femörefortet 2018-05-17

På Norges nationaldag reste elva pigga AEF:are i tre privatbilar från Arboga till Femörefortet i Oxelösund.

Vi visste på förhand att Femörefortet är ett topphemligt fort för kustartilleriet. Byggt 1963 och använt fram till 1998. Fortet är nu ett museum över det kalla krigets kustförsvar. Med tre kanoner kunde fortet beskjuta sjö- och landmål inom en radie av 13 km. Fortet är helt skyddat mot en närträff av en hiroschimabomb. En så'n anläggning måste bara ses!



Första stoppet gjorde vi redan i Katrineholm för att stilla kaffetörsten. På Biltema kunde man få kaffe och en kanelbulle för fem kronor. Pensionärsvänligt!

Med Lars Blomquist som förare i ledarbilen lyckades vi efter lite felkörning anlända till Fortet i god tid.



Här väntade en promenad i den vackra sörmländska naturen på 500 meter upp till receptionen där vi träffade medlemmen Erling Karlsson, som hade rest från Göteborg för detta tillfälle! Här möttes vi också av våra guider Per Rödseth och en man till som jag tyvärr missade namnet på.

Efter en stunds väntan på två medlemmar som skulle ta sig på egen hand från Stockholm fick vi besked att dom åkt till fel stad! Dom anlände någon timme senare. Släpp inte stockholmarna utanför tullarna!



Efter en kort presentation av föreningen som driver museet blev det en skogs promenad i den vilda naturen och vackra vädret.....



.....upp till berget där radarn PA-39/A och periskopen var placerade. Radarn användes för spaning, målangivning och bestämning av målets läge.





Efter ytterligare en skogs promenad kom vi till kullen där en av fortets tre 7,5 cm Boforskanoner var insprängd i berget. Tre män satt under kupolen då kanonen användes. Det måste kännas instängt. Utsikten var fantastisk!



Dags att överge det vackra vädret och gå ner i det 13-gradiga berggrummet. Här fick vi en proffsigt framförd bakgrund till varför fortet låg just här och vilken uppgift det haft. Vi fick också en bild av hur svårt det är att ändra på nedläggningsbeslut. Det kräver tålamod och list!



Nästa besök blev i eldledningscentralen dit man tog sig via en trång och hög spiraltrappa. Här fanns två periskop och diverse elektronik, modern för 30 år sedan. Det blev ganska trångt då nyfikna tekniker ville kolla allt.



Efter en promenad genom tunnelsystemet och flera spiraltrappor lotsades vi in i ammunitionsförrådet där 600 granater kunde förvaras. Guiden påstod att de som låg där nu var ofarliga. Kusligt i alla fall. Från ammunitionsförrådet var det inte långt till ammunitionshissen som förevisades under buller och bång. Ingen trevlig arbetsplats.

Härifrån kunde man kika upp i schaktet som ledde upp till pjäsen där tre man skulle sitta. Ytterligare två likadana pjäsuppsättningar finns utspridda i terrängen med tunnlar som förbinder dom med huvudanläggningen.





Något försenade var det nu dags för militärisk utspisning av ärtsoppa, pannkaka, sylt och vispgrädde. Utsökt tillagat speciellt åt oss. Tack för det!



Efter besöket i grottan kändes det ganska skönt att komma upp i ljuset och värmen.

Nu återstod bara samling, lite shopping och hemfärd. De försenade stockholmarna togs väl om hand och fick en specialvisning av hyggliga guider.

Hemfärden företogs i god ordning med återbesök hos Biltema.

Ett tack till guiderna som gjorde dagen "prisvärd".

Skrivet av Roland Persson

Foton Roland Persson och Lars Gunnarsson